

Mijn brief aan jou, lieve lezer,

'Als ik hiervan genees, dan schrijf ik een boek!'
Ik zou vertellen over de strijd, over hoe ik die met
twee vingers in de neus had geleverd. Vooral dat laatste,
want ik had aan de start nooit kunnen voorspellen hoe
zwaar het zou zijn.

Toen bleek dat er geen genezingeskansen waren, besefte
ik dat dit verhaal ooit zou stoppen. Ik zou niet wach-
ten op die 'als'. Ik leef nu. Ik vertel nu mijn verhaal.
Om voor een stukje te blijven verder bestaan - whatever
happens.

Dit boek mag je lezen als een plakboek, vol kleine en
grote verhalen, brieven, illustraties, en beelden. Het is een
uiteindelijk persoonlijke boek, zorgvuldig samengesteld met de
liefste mensen om me heen. Dit boek omvat geen leven
lang, het belicht een stukje ervan. Het werpt een licht
op mijn leefwereld. Het bevat de liefde, de lichtpuntjes
en de levenslust tijdens de zware maanden die ik door-
worsteld heb sinds de diagnose van baarmoederhalskanker.

Dit boek is in de eerste plaats een houvast voor mijn
kinderen. Omdat zij kunnen lezen hoe hun mama is, en
was. Omdat ze zouden weten hoe ze ter wereld kwamen
en welke muzieknr voor altijd aan hen verbonden
is. Omdat zij weten dat ik iedere nanoseconde van deze
reis aan hen gedacht heb.

Dit boek is er ook om een stukje dankbaarheid achter te
laten voor de kleine dingen des levens. Om te inspireren,
om te bezielen, om even stil te staan bij de schoonheid

van alledag. Ik hoop jou met mijn verhaal te motiveren om een fractie van een seconde langer te genieten. Om even een versnelling lager te schakelen en niet met 200 per uur door te razen. Even stilstand.

Stop onderweg af en toe. Laat het uitzicht je adem benemen. Schrijf brieven, maak foto's, laat foto's maken, leg vast - voor altijd. Het leven is mooi, zo mooi. Pak elkaar nog eens stevig vast, straks. Koester je kinderen, je partner, je vrienden en familie. Laat je helpen. Droom je ergens van, doe het dan. Wacht niet op morgen. Ligt er iets op je lever, spreek het uit. Alleen zo kom je vooruit. Zie je iemand graag, spreek het uit. Alleen dan leef je voluit.

Als er één ding is dat dit leven me geleerd heeft, dan is dat het volgende:

Pak het leven, elke dag!
Volg je hart.
In alles wat je doet.

Ik ben gelukkig.

'Als ik hiervan genees, dan ben ik de gelukkigste vrouw ter wereld! Maar nu, nu is het ook al goed.'

Liefs, Lara ❤